

Geschiedenis van echte kinderen



De canon is een lijst van vijftig onderwerpen uit vijfduizend jaar geschiedenis waarover iedereen iets geleerd zou moeten hebben. Die onderwerpen zijn heel uiteenlopend. Soms gaat het om personen (bijvoorbeeld Anne Frank of Karel de Grote), soms om dingen

(hunebedden, de eerste spoorlijn) en soms om gebeurtenissen (de watersnoodramp, de beeldenstorm). *Over vroeger en nu – verhalen bij de canon* is een lekker dik boek van ruim 500 pagina's met over al die vijftig onderwerpen een verhaal. Niet met alleen jaartallen of andere saaie feitjes, maar juist met herkenbare, spannende verhalen over (meestal verzonden) kinderen.

Het boek is geschreven door drie schrijfsters die ruim twee jaar bezig zijn geweest met de verhalen. 'We zijn op een middag in een café gaan zitten en toen hebben we de onderwerpen verdeeld', vertelt Agave Kruijssen, één van de schrijfsters. 'We hebben toen natuurlijk wel een

beetje ruzie gemaakt omdat we soms allemaal hetzelfde onderwerp wilden doen. Eén onderwerp wilde niemand doen trouwens. Dat was 'de gasbel'. Ik heb dat toen maar gedaan en uiteindelijk is dat één van mijn leukste verhalen geworden.' De verhalen in *Over vroeger en nu* zijn heel verschillend en niet alleen omdat ze in andere tijden spelen. Soms zijn ze zielig en soms hartstikke spannend. Maar het mooiste is dat ze allemaal over 'echte' kinderen gaan die toevallig een heel belangrijk geschiedenis-moment meemaken.

Over vroeger en nu, Agave Kruijssen, Martine Letterie en Janny van der Molen, Ploegsma, € 49,95

Door Nathalie Strijker – Wat zijn de allerbelangrijkste onderwerpen die je van de Nederlandse geschiedenis zou moeten weten? Sinds een paar jaar bestaat er een 'canon'. Daarover is nu een mooi (voorlees)boek verschenen, vol spannende verhalen.

